

# de stem in de woestijn



»De Stem van een die roept in de woestijn: »Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden.«

## ***Leer Hem kennen!***

**O**ngeveer tweeduizend jaar geleden werd deze Man tegen de natuurwetten in uit een maagd geboren. Hij leefde in armoede en groeide in het verborgene op. Hij was geen bereisd man. Slechts één keer, toen Hij in Zijn jeugd in ballingschap moest wonen, stak Hij de grens van Zijn vaderland over.

Hij bezat geen rijkdommen en had geen belangrijke relaties. Zijn familieleden waren onopvallende mensen die geen bijzondere opleiding hadden genoten.

Een koning sidderde voor hem, toen Hij over Zijn geboorte hoorde. In Zijn vroege jeugd bracht Hij geleerden tot verbazing; toen Hij volwassen was geworden heerste Hij over de natuurwetten door op de golven te lopen alsof Hij op straat liep en door het stormachtige meer met één zin tot rust te brengen.

Hij genas vele mensen zonder medicijnen en vroeg geen betaling voor Zijn diensten.

Hij heelde ook meer gebroken harten dan alle dokters wijd en zijd.

Hijzelf schreef nooit een boek en toch zouden alle bibliotheken de boeken niet kunnen bevatten die over Hem geschreven werden en nog geschreven zullen worden.

Hij schreef geen enkel lied en heeft toch voor meer liederen stof geleverd dan iedere andere persoonlijkheid uit de wereldgeschiedenis.

Hij heeft nooit een school gesticht; maar zelfs als alle scholen zouden samengaan, zouden ze toch niet aan het aantal van Zijn leerlingen komen.

Hij heeft nooit een leger op de been gebracht, nam geen soldaten in dienst en vuurde geen enkele schot. En toch had geen veldheer ooit meer vrijwilligers die zich door Zijn opdracht klaarmaakten om de wereld te winnen en vele tegensanders tot vrienden te maken dan Hij.

Een keer per week staan de raderen van het dagelijks leven stil. In de hele wereld bezoeken mensen kerkdiensten om Zijn woord te horen en Hem eer te bewijzen.

Namen van beroemde politici komen en gaan. Namen van wetenschappers, filosofen en theologen komen en gaan, maar de naam Jezus wordt steeds meer bekend. Hoewel er tussen onze generatie en Zijn kruisiging ongeveer tweeduizend jaar liggen, leeft Hij nog steeds. Herodes kon niets tegen Hem inbrengen en het graf kon Hem niet weerhouden. Hij is werkelijk opgestaan!

Hij heerst in de hemelse heerlijkheid; door God verkondigd, door de engelen erkend, door de gelovigen als de levende Heer en Heiland aanbeden, maar door de demonen gevreesd.

We zullen in de eeuwigheid óf steeds bij Hem zijn óf zonder Hem voor eeuwig verloren zijn. Je kunt kiezen. Lees over Hem, neem Hem als Verlosser en Heer aan en vertel anderen over Hem. Dat is het grootste wat een mens kan doen!

Als je deze Heer wilt leren kennen, sturen we je graag de brochure »Wat moet ik doen om gered te worden?« van John Rice gratis toe (bestelnummer 410).