

de stem in de woestijn



»De Stem van een die roept in de woestijn: »Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden.«

De Bijbel – onze schat

De Bijbel in handen te hebben wil zeggen dat jullie allemaal een grote schat aan goddelijke kennis en goddelijk inzicht bij je hebt. Wees daarom niet tevreden met het in bezit hebben van een klein deel van deze schat. God spreekt jullie in de Bijbel op allerlei manieren aan.

Worstel ermee om zoveel mogelijk te begrijpen van wat Hij tegen jullie zegt. God heeft jullie allemaal tot schepselen met inzicht en verstand gemaakt. Laat daarom de nobele bekwaamheid om na te denken en te begrijpen niet achteloos liggen.

Wees niet tevreden met het inzicht en de kennis waar je bijna over struikelt of die je iedere keer ontvangt als je de goddelijke waarheid door de prediking van het woord krijgt toebedeeld. Ook moet je niet tevreden zijn met de kennis en het inzicht dat je in een gesprek inwint.

Maak het veeleer tot je grootste verlangen naar kennis en inzicht te zoeken en doe dat met dezelfde ijver en dezelfde inspanning als mannen die in de mijnen naar goud en zilver delven.

»Maar groei in de genade en kennis van onze Here en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.« (2 Petrus 3:18)

Jonathan Edwards