

# de stem in de woestijn



»De Stem van een die roept in de woestijn: »Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden.«

## ***Hoe weet ik dat ik in het geloof zal volharden?***

**H**et antwoord op deze vraag geeft Paulus in 1 Corinthe 1:8: »God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Here Jezus Christus.« Met andere woorden: de zekerheid van onze redding ligt niet in het feit dat God me ook zal redden als ik ophoud in Hem te geloven, maar dat God bewerkt dat ik volhard in het geloof.

Dat is Gods belofte. Maar hoe kan ik zeker zijn van deze belofte? Het fundament van deze belofte is: »*God is trouw door Wie u geroepen bent.*«

Als God je geroepen heeft, dan verplicht Zijn trouw Hem jou in het geloof te bewaren. Maar waarom is dat zo? Stel je voor dat Gods roeping voor jou alleen maar een uitnodiging zou zijn om gemeenschap met Zijn Zoon te hebben en je neemt deze uitnodiging aan. Maar na een tijdje merk je dat de gemeenschap met Jezus je niet meer die vervulling geeft die je graag zou willen en je besluit om de gemeenschap met Hem weer af te breken – dan zou Gods trouw Hem er niet toe verplichten jou, als je weg zou willen gaan, in deze gemeenschap vast te houden. De reden waarom Zijn trouw Hem ertoe verplicht dat we in gemeenschap met Zijn Zoon blijven ligt in het feit dat Zijn roeping voor ons niet alleen maar een uitnodiging is. Zijn roeping is de uitwerking van Zijn eeuwige uitverkiezing met het doel je tot heerlijkheid te leiden. »*En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt*« (Romeinen 8:30). Om deze reden is Zijn trouw de verzekering dat ik tot heerlijkheid zal komen. Als ik niet tot heerlijkheid kom, alhoewel ik daartoe geroepen ben, is Gods eed van trouw gebroken! En Paulus gebruikt al zijn kracht om in de hoofdstukken 9-11 van de Romeinenbrief aan te tonen dat Gods trouw nooit gebroken kan worden. Dat is de rots van mijn hoop waarop ik veilig ben. God zal me in het geloof bewaren en Hij zal jou in het geloof bewaren want Zijn roeping is de verzekering dat Hij allen die Hij ertoe geroepen heeft tot heerlijkheid zal leiden. »*Want die Hij geroepen heeft [...] heeft Hij ook verheerlijkt!*« (Romeinen 8:30). »*God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Here*« (1 Corinthe 1:9).